

Zingen van richters en koningen



23 maart 2018, 03:00

Roel Sikkema



Herders van Israël. 26 kinderliederen over Richters en Koningen

Tekst: Jannette Koelewijn, muziek: Koos Tillema. Uitg. Proza Musica, Veenendaal 2017. 56 blz. € 14,95

Een nieuwe bundel bevat kinderliedjes over een aantal belangrijke figuren uit het Oude Testament. Het gaat om de hoofdpersonen uit de boeken Rechters (Richteren) en 1 en 2 Koningen. Ze komen niet allemaal aan bod. Dat is logisch, want van richters als Samgar, Ibsan en Elon is nauwelijks iets bekend. Ook krijgt niet elke koning een kinderlied; het gaat om de bekendste, zoals David, Salomo, Achab en Hizkia.

Op scholen waar tijdens de bijbellessen de geschiedenissen van het Oude Testament worden verteld, zullen deze liederen kunnen helpen om die verhalen beter te onthouden. Het taalgebruik is eenvoudig, de feiten zoals ze in de Bijbel worden verteld, komen steeds terug. Een enkele keer is er sprake van 'jargon', zoals bij 'Kom, laten wij buigen voor de Heer', of 'God slaat wie Zijn volk verdrukt'. Wij zouden in het laatste geval eerder het woord 'onderdrukt' gebruiken.

Koos Tillema heeft voor de melodieën een keuze gemaakt uit tal van stijlen en zangmogelijkheden. Sommige liederen hebben een refrein, andere kunnen in beurtzang worden gezongen en er zijn canons. Qua sfeer passen de meeste melodieën goed bij de teksten.

Het geheel doet me qua stijl wat denken aan de bundels die Hanna Lam en Wim ter Burg in de jaren zeventig van de vorige eeuw maakten onder de titel 'Alles wordt nieuw'. Voor die tijd frisse, bijbelse teksten, met aansprekende melodieën waarvan enkele – zoals die van de titel van de serie – de jaren hebben overleefd.

Sommige van de Tillema-wijzen doen aan bestaande liederen denken. Het begin van 'Herinnering' lijkt op 'Uw woord is een lamp voor mijn voet'; 'Ehud en het zwaard' lijkt op 'Jona heeft het wel verstaan', terwijl 'Deborah en Barak' me doet denken aan 'Jezus zal heersen waar de zon'. Het laat zien hoe moeilijk het is echt origineel te zijn.

Dit is een bundel waarvan de liederen met een goede begeleiding zeker te gebruiken zijn. Hier en daar kwam ik een melodie tegen die mooi is, maar die ik niet direct met een kinderlied zou associëren. Zoals het slotlied 'Davids grote zoon'. Maar ... het is ook goed kinderen aan het wat klassiekere kerklied te laten wennen; in ieder geval is dit lied een mooie, feestelijke afsluiting van deze bundel.

Mooi is dat van elk lied een complete zetting te horen is op de website: prozamusica.nl/herders-van-israel.html.

+ eenvoudige, goed zingbare teksten

+ afwisseling in melodieën

- sommige melodieën lijken wat op bestaande liederen

