

Jairus had een dochtertje

Jairus had een dochtertje

Lukas 8:40-56

Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

Tempo-indicatie ♩ = 80

1. Ja - i - rus had een doch - ter-tje dat bij - na ster - ven zou.

Hij viel bij Je - zus' voe - ten neer en smee - tel kom toch gauw!

Maar ie - der en kind Je - zus vast, nieuws-gie - rig naar Zijn leer.

En toen bracht ie - mand het be-richt: het meis - je leeft niet meer!

© 2019 Proza Musica, Veenendaal
Los verkrijgbaar als nr. 80,077,010

2. Maar Jezus zei: Wees niet bevreesd, geloof maar en vertrouwd,
en ging toen met Jairus mee, op weg naar kind en vrouw.
De burenhuizen bij het huis, en zeiden: 't Is te laat.
Maar Jezus stelde hen gerust. Ze is niet dood, ze slaapt.

3. De men - sen fluis - ter - den om Hem, ze lach - ten zelfs ha - op.

Maar Je - zus ging bij 't bed - je staan toen: Kind, sta op!

Haar ou - ders wa - ren zo ver-baasd, wat was het won - der groot:

hun meis - je leef - del! Je - zus is zelfs Mees - ter van de dood!