

# De blijde boodschap

De blijde boodschap

Lukas 2:8-20

Tekst: Jannette Koelewijn  
Muziek: Koos Tillema

Tempo-indicatie ♩ = 100  
Groep 1

1. In 't stil - le veld van E - fra - tha  
2. De her - ders hoor - den naar Gods stem  
3. In el - ke buurt en op het veld,

Groep 2

1. In 't stil - le veld van  
2. De her - ders hoor - den  
3. In el - ke buurt en



Aan ban - ge her - ders  
Vol eer - bied kniel - den  
Heb jij hun bood - schap

eens een lied, hal - le - lu - ja!  
haast - ten zich naar Beth - le - hem.  
van het blij - de nieuws ver - teld.



klonk eens een lied, hal - le - lu - ja!  
en haast - ten zich naar Beth - le - hem.  
werd van het blij - de nieuws ver - teld.

fra - tha  
naar Gods stem klonk  
op het veld, en werd



werd 's nachts het E - van - ge - lie - woord ge - bracht.  
zij 's dages bij 't Kind dat in de krib - be lag.  
al ge - hoord? Kom, zing dan mee en zeg het voort!

het E - van - ge - lie woord ge - bracht.  
bij 't Kind dat in de krib - be lag.  
Kom, zing dan mee en zeg het voort!



© 2019 Proza Musica, Veenendaal  
Los verkrijgbaar als nr. 80.077.002

De blijde boodschap

## Refrein (samen)

Vrees niet, vrees niet, je mag met blijd - schap ho - ren:

vrees niet, vrees niet, je mag met blijd - schap ho - ren: De

Hei - land Die de vre - de brengt, is ein - de - lijk ge - bo - ren! De

Hei - land Die de vre - de brengt, is ein - de - lijk ge - bo - ren!

