

Herders van Israël

Eenstemmige bundel

i

ii

Herders van Israël

26 kinderliederen over Richters en Koningen

Tekst: Jannette Koelewijn

Muziek: Koos Tillema

iii

iv

Inhoudsopgave

Herinnering	2
Richter Otniël	4
Ehud en het zwaard	6
Het lied van Barak en Debora	8
Gideon wordt weggeroepen	10
Wie gaat er mee met Gideon?	12
Jefta's grote God	14
Simson, de Nazireeër	18
Simson en Delilla	20
Eli en Hanna	22
Samuël luistert	24
Eli en zijn zonen	26
Samuël en de eerste koning	28
Saul, kom bij de harp!	30
David wordt koning	32
Een danklied van David	34
David was de dader	36
Salomo, de vredevorst	40
Schatten voor Salomo	42
Jerobeam kreeg tien delen	44
Een koning als Josafat	46
Achaz, waar is je god?	48
Kleine Joes	50
Koning Hizkia	52
Manasse kwam vrij	54
Dauids grote Zoon	56
Index op Bijbelgedeelten	58

v

Woord vooraf

Wat is er nou mooier dan dat de Heere lof wordt toebereid uit de mond van kinderen? Vanuit die gedachte begonnen we aan het werk voor deze liedbundel.

Herders van Israël is bedoeld voor kinderen van ca. 9 t/m 12 jaar.

De liederen kunnen gebruikt worden als ondersteuning bij een bijbelvertelling, maar zijn ook heel geschikt voor kinderkoren.

De bundel bevat 26 kinderliederen over de Richters en Koningen. Een bewuste keuze, omdat we denken dat die geschiedenissen best eens wat vaker gezongen zouden mogen worden met onze opgroeiende kinderen.

Hoewel in alle liedjes een richter of koning, oftewel een 'herder' van Israël, centraal lijkt te staan, vinden we het belangrijk dat vooral de Naam van de hemelse Herder erboven schittert en dat Zijn daden erin worden bejubeld.

De bundel begint met een inleidend lied op de Richters tijd (*Herinnering*). Dan volgen 12 liederen over richters en 12 liederen over koningen. Afsluitend een loflied op de grote Koning, waarop steeds gewacht en gekeken is *Dauids grote Zoon*.

We hebben gekozen voor duidelijke, eenvoudige teksten, die dicht bij de Bijbelse boodschap blijven. Moeilijke onderwerpen, zoals sondes en straf, konden en wilden we niet uit de weg gaan. Maar met kracht en vrolijkheid mogen ook Bijbelse lofliederen gezongen worden, zoals Psalm 118 en het lied van Barak en Debora.

Belangrijk vonden we ook dat de muziek veel afwisselend is en qua stijl toegespitst op de tekst. We hebben gekozen voor verschillende liedsoorten: liederen met refrein, in beurtzang, als canon, en zo meer.

Voor wat betreft de begeleiding is gekozen voor piano of orgel.

Op de website van *Piazza Musica* en op www.oefenfiles.nl vindt u van elk lied een begeleidingsbestand.

We willen onze speciale dank uitspreken voor de betrokkenheid en het actief meedenken van Erik Laase (leerkracht basisschool en amateur-musicus), Harry Hamer (musicus) en J.K. Visser (predikant).

Het is onze hoop en bede dat deze bundel velen, jong en oud, tot een zegen mag zijn.

Najaar 2017
Jannette Koelewijn
Koos Tillema

vi

Jannette Koelewijn

Jannette Koelewijn-Koning werd geboren in de zomer van 1960. Ze groeide op als een creatief meisje, dat graag verhalen en gedichtjes schreef. Toch wist ze al heel jong dat haar hart lag in de gezondheidszorg. Zij volgde de opleiding tot ziekenverzorgende, trouwde korte tijd later, en werd moeder van vier kinderen.

Na de drukke jaren ging ze opnieuw aan de slag in de zorg, maar nu als vrijwilliger. De liefde voor het dichten kwam pas weer op nadat haar ouders kort na elkaar overleden. Zo ontstond haar eerste dichtbundel (*Van Alfa tot Omega*, uitgegeven in eigen beheer) en begon ook de muzikale samenwerking met Koos Tillema. Voor hem als koördinerend schrijft of bewerkt ze af en toe teksten. Samen werkten ze ook aan een nieuw Reformatielied voor de schrijfwedstrijd van Reformatie500. Dit lied, *Burcht, een vaste burcht is onze God*, werd bekroond met de eerste prijs.

Koos Tillema

Koos Tillema (1966) is al vanaf zijn vroege jeugd met muziek bezig. Als 7-jarige jongen begon hij met orgelles, en op zijn 17^e werd hij aangesteld als kerkorganist. Hij heeft meerdere leraren gehad, o.a. Harm Jansen, Harm Hoek, Harry Hamer en Ab Weegenaar. Ook volgde hij lessen in compositie en harmonieleer bij Harry Hamer, en tweemaal nam hij deel aan de internationale Kerkzangconcursus.

In 1993 werd Koos winnaar van het eerste Godel van Wijnconours (Maassluis) en in 2000 won hij het orgelconcours van Steenwijk. Hij gaf daarnaast ook verschillende orgelconcerten.

Verder componeerde hij diverse koorwerken en praktische psalmvoorspelen voor orgel.

Vanaf 2006 heeft hij verschillende functies bekleed. Momenteel is hij dirigent van Mannenkoor 'Harpe Davids' te Genemuiden.

Koos werkt deels bij Dedeon BV als Financial Controller, en is tevens eigenaar van een administratiekantoor. Hij is getrouwd, vader van 8 kinderen en woont in Kampen.

vii

viii



Herinnering

Jozua 24:15-28; Richteren 2:6-16

Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

Tempo-indicatie ♩ = 104

1. Eens kre-gen zij brood uit de he - mel te e - ren,
en God bracht hen vei - lig naar Ka - na - än.
Maar nu is het volk dat zo - maar ver - ge - ten;
het denkt dat een an - god hen hel - pen kan.

Refrein

Is - ra - ël, o Is - ra - ël, ken je Gods da - den en
lief - de nog wel? Is - ra - ël, o Is - ra - ël,
ken je Gods da - den en lief - de nog wel?

1

Herinnering

2. Eens knielden zij samen om God te vereren,
met Jozua klonk er een woord van trouw:
'Ja, ik en mijn huis, wij dienen de Heere' -
een woord dat het volk snel vergeten zou.

Refrein

3. Er vloeit in het land nu geen melk meer of honing,
de zegen verdween uit Gods Vaderhand.
Maar toch brandt het hart van Israël. Roning
en stuurt Hij Zijn richters naar 't arme land.

Refrein

4. 'Denk aan de woestijn in het verre verleden',
zo roepen de dienstbrechten, keer op keer.
'Wie heeft er voor ons g'zorgd en gestreden?
Kom, laten wij luigen voor God de Heer!'

3

© 2018 Proza Musica, Veenendaal

2

Richter Otniël

Richteren 3:5-11

Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

Tempo-indicatie ♩ = 110

1. Tus - sen al - le hei - den - vol - ken,
als de A - mo - rie - - ten,
wo - nen nu in Ka - na - än Gods
ei - gen Is re - lie - - - ten.

Refrein

Hoor je wel, hoor je wel, het la - waai van
hun spel? Zie je wel, zie je wel:
beel - den - dienst in Is - ra - ël!

© 2018 Proza Musica, Veenendaal

4

Davids grote Zoon

Davids grote Zoon

Numeri 24:17; Jeremia 23:5-6

Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

Tempo-indicatie ♩ = 104

1. Een - maal zal de Ko - ning ko-men,
de Ge - zalf - de, Da - vids Zoon!
De be - loof - de Ster zal rij - zen
en neemt plaats op Da - vids troon.

2. Vol verlangen keken herders
naar het volk van God vooruit,
naar de Vorst Die zal regeren
met Zijn staf en herdersfluit.

3. Hij komt Israël verlossen;
méér dan David zal Hij zijn.
Ja, Hij brengt de ware vrede,
heelt de wonden en de pijn.

4. Nu, die Ko - ning is ge - bo-ren!
Ja, jij kent Zijn naam al wel:
Je - zus Chris - tus, d'Al - ler - hoog-ste,
Da - vids Zoon, In - ma - nu - ël!

Index op Bijbelgedeelten

Numeri 24:17	56
Jozua 24:15-28	2
Richteren 2:6-16	2
Richteren 3:5-11	4
Richteren 3:12-30	6
Richteren 5:1-11	8
Richteren 6:1-40	10
Richteren 7:1-25	12
Richteren 11:1-29	14
Richteren 13 t/m 16	18
Richteren 16:4-31	20
1 Samuël 1:1-20	22
1 Samuël 3:1-18	24
1 Samuël 4:1-18	26
1 Samuël 8	28
1 Samuël 18:6-14	30
2 Samuël 2:4	32
2 Samuël 5:1-3	32
2 Samuël 12:1-13	36
2 Samuël 22	34
1 Koningen 3 t/m 8	40
1 Koningen 10	42
1 Koningen 11:25-12:32	44
1 Koningen 18:16-40	48
2 Koningen 11:1-16	50
2 Koningen 18:1-8	52
2 Koningen 20:1-30	46
2 Koningen 33:1-16	54
Psalms 18	34
Jeremia 23:5-6	56