

# Jerobeam kreeg tien delen

1 Koningen 11:29-12:32

Tekst: Jannette Koelewijn  
Muziek: Koos Tillema

Jerobeam kreeg tien delen

Tempo-indicatie ♩ = 110



1. Je - ro - be - am ont - moet - te A - hi - a de pro - feet, die  
hem het nieuws ver - tel - de door het s - ch - em van zijn kleed. Hij  
kreeg van hem tien de - len, tien de - len Is - ra - ël, hij  
zou daar - van de ko - ning zijn, want dat was naar Gods be - vel.

17 *Refrein*



Je - ro - be - am, Je - ro - be - am, jij mag een ko - ning zijn!  
Aan - bid de God Die tot jou kwam. Hij zal met jou zijn!

2. Jerobeam regeerde  
tien stammen op een rij,  
hij wilde God wel dienen, maar  
hij voelde zich niet blij.  
Jaloezheid werd zijn meester  
en hij bedacht een plan.  
So maakte hij de beelden klaar,  
daar in Bethel en in Dan.

### *Refrein*

Jerobeam, Jerobeam,  
je maakt een grote fout!  
Je brengt het volk niet naar Gods Lam,  
maar naar een kalf van goud.