

# David was de dader

2 Samuël 12:1-13

Tekst: Jannette Koelewijn  
Muziek: Koos Tillema

David was de dader

Tempo-indicatie ♩ = 76

1. Twee man-nen woon-den in een stad: een rij-ke die veel geld be-zat en

5

meer dan dui-zend scha-pen; de an-der die had maar één lam, dat

9

hij met lief-de bij zijn nam om op zijn schoot te sla-pen.

2. Toen kreeg de rijke man een gast,  
maar tjonge, 't was voor hem een last  
een schaap te moeten delen.  
Iets van zijn rijkdom geven? Nee!  
Hij had opeens een goed idee:  
hij zou het lam gaan stelen!

© 2017 Proza Musica, Veenendaal  
Los verkrijgbaar als nr. 80.075.018

3. Wel, koning David, wat te doen  
met deze man vol onfatsoen,  
is dit wel te vergeven?  
En David briest met harde stem:  
Ik straf die rijke, wég met hem,  
dit kost hem echt zijn leven!

4. Maar dan zegt Natan, hoor naar mij:  
die rijke dader, dat ben jij,  
door Batsaba te roven!  
En jij hebt zelfs haar man vermoord!  
Kreeg jij Gods zegen en Zijn woord,  
om nu Zijn eer te doven?

5. Daar huilt de ko-ning vol ver-driet nu, mijn scherp zijn zon-den ziet: ver-

17

geef, ver-geet mijn da-den! En God de Hee-re, goed en trouw, Hij

21

ziet het wel-ge-meend be-rouw en schenkt Zijn kind ge-na-de.

ZICHTTEXEMPLAAR