

David wordt koning

2 Samuël 2:4; 2 Samuël 5:1-3

Tekst: Jannette Koelewijn
Muziek: Koos Tillema

David wordt koning

Tempo-indicatie ♩ = 108

Groep 1:



1. Jij wordt de ko - ning van het land! Kom nu maar uit je spel

Groep 2:



Hoed mijn scha - pen, ja, Mijn scha - pen. Hoed Mijn scha - pen



lon - ken. Denk aan de hoorn in Sa - muëls hand:



ja, Mijn scha - pen. Hoed Mijn scha - pen, ja, Mijn scha - pen.



Ik heb Mijn ze - - gen ge - scho - ken!



Hoed Mijn scha - pen, ja, Mijn scha - pen



2. Eens als een herde in het veld,
zorgde jij voor de schapen.
Waren ze veilig en geteld,
durfden zij rustig gaan slapen.

3. Leid nu de schapen van Mijn stal!
Wees niet bang voor de gevaren.
Ik geef je kracht, en weet vooral:
Ik zal Mijn kudde bewaren!

4. Kom, wees een koning naar Mijn hart!
Leid Mijn volk met heel je leven.
En laat maar zien, in land en stad,
Wie jou de troon heeft gegeven.