

# Saul, kom bij de harp!

1 Samuël 18:6-14

Tekst: Jannette Koelewijn  
Muziek: Koos Tillema

Saul, kom bij de harp!

Tempo-indicatie ♩ = 116

1. Het volk heeft een koning gekregen, het  
wil de iets moeis en iets stoers. Die Heer be-loof - de Zijn  
ze - - - gen, maar Saul is al - leen maar ja - loers, ja - loers.

9 **Refrein**  
Saul, Saul! Kom, luis - ter en dank! Luis - ter en dank!

© 2017 Proza Musica, Veenendaal  
Los verkrijgbaar als nr. 80.075.015

13 Dank God bij de harp en ci - ter - klank, ci - ter - klank.

2. Hij weet zich geen raad met die jongen,  
die jongen die reuzen versloegen,  
Op straat wordt gedanst en gezongen,  
maar Saul vindt het meer dan genoeg.

*Refrein*

3. Hij ziet dat zijn pennen mislukken,  
Hij grijpt naar zijn scherpe speer.  
Maar Davids pijlen wondersnel bukken,  
want Saul weet: God helpt mij niet meer.

*Refrein*

4. Het luk had een koning gekregen,  
maar dat ging al heel snel verkeerd.  
Want God helpt alleen met Zijn zegen  
als Hij wordt gedankt en geëerd.

*Refrein*

ZICHTBARE EXEMPLAAR