

# Richter Otniël

Richteren 3:5-11

Tekst: Jannette Koelewijn  
Muziek: Koos Tillema

Richter Otniël

Tempo-indicatie ♩ = 110

1. Tus-sen al - le hei - den - vol - ken, als de A - mo - rie - ten,



5 wo - nen nu in Ka - na - an Gods en - gen - re - lie - ten.



9 *Refrein*  
Hoor je wel, hoor je wel, het la - waai van al hun spel?



1 Zie je wel, zie je wel beel - den - dienst in Is - ra - ël!



2. Niemand dacht nog aan de Heere of aan Mozes' wetten. Daarom kwam een wrede vorst, om hen aan 't werk te zetten.

### *Refrein*

Hoor je wel, hoor je wel,  
luister goed naar Gods bevel.  
Zie je wel, zie je wel:  
straf voor 't kwaad in Israël!

3. Maar de Heere hoort hen roepen en krijgt medelijden, stuurt Zijn richter Otniël om hen weer te bevrijden.

### *Refrein*

Hoor je wel, hoor je wel,  
wijze raad van Otniël.  
Zie je wel, zie je wel,  
God hoort van Israël!