

Zingen onder de regenboog

Zingen onder de regenboog

15 nieuwe kindertliederen

Gedichten van Roelof Elsinga, Willem L. Meijer
Margreeth Ras, Cobie Verheij-de Peuter
Joke Verweerd en Ina van der Welle

Muziek van Roelof Elsinga

Begeleidingsbundel

Meer informatie over dit boek en over andere uitgaven van Proza Musica vindt u op www.prozamusica.nl

Omslagontwerp: Wessel Kozema & Jan Scholten (Lijzijde Studio)

Eerste druk: 2008
ISBN: 978-90-2544-2-7
Proza Musica code: 80.050.020

© 2008 Proza Musica muziekuitgeverij
Riethoek 5
3514 KT Mersdalen
Email: mio@prozamusica.nl
Website: www.prozamusica.nl

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoudsopgave

Voorwoord	1
Als je twaalf bent	2
Dank U HEER dat wij mogen leven	6
De wijze en de dwaze meisjes	10
De zaaier	16
De zondvloed	20
Doopliedje	24
Een fontein van Liefde	28
HEER, de schepping zingt Uw eer	32
Hij schiep ook jou en mij	36
Jezus is de goede Herder	40
Maak je geen zorgen	46
Overall kom ik U tegen	50
Schelden doet zeer	54
Veilig thuis	58
Zeg ken je de verhalen	62

Opmerking:

Bij de liederen staat soms Tekst*. Deze teksten kunnen iets anders zijn t.o.v. teksten die al in de cd zijn opgenomen.

Onder dezelfde titel is ook een eenstemmige bundel beschikbaar.

Liederen onder de regenboog

ISBN: 978-90-812544-3-4

Proza Musica bestelnummer: 80.050.001

Voorwoord

In het voorjaar van 2008 heb ik een 15-tal nieuwe kinderliederen geschreven op teksten die ik op Internet vond of aangereikt kreeg. Van alle dichter(s)(essen) kreeg ik toestemming om die teksten te gebruiken.

Bewust heb ik gekozen voor een andere benaderingswijze, dan de liederen uit het Opwekkingsgenre. Daar zijn er al genoeg van. Daarnaast is mijn uitgangspunt anders. Ik heb in deze liederen, die vooral de jongere kinderen zullen aanspreken, geprobeerd door een simpele melodievoering de liederen gemakkelijk "in het oor te laten liggen". De teksten zijn ook voor hen erg geschikt. Ook ritmisch heb ik me bewust beperkt. Naar mijn gevoel geeft dat meer rust.

Het aanleren zal niet moeilijk zijn als u luistert naar de gelijknamige cd, die eveneens bij Proza Musica te verkrijgen is.

Op die cd zijn ook de playbacks opgenomen, zodat de liederen ook zonder begeleiding kunnen worden.

Ik hoop, dat deze liederen een goede plaats op school en thuis weten te verwerven.

Roelof Elsinga

Roelof Elsinga (1945) kreeg zijn orgelopleiding van Luij Doornbos en Evert Westra.



Hij is hoofdpianist van de Gereformeerde Kerk in Ommen en bespeelt daar het nieuwe, fraaie Edskes-orgel. Bij de FNZ kreeg hij zijn koorleidersvorming. Door middel van veelzijdige praktijkoptredens met professionele orkesten bekwaamde hij zich ook in orkestdirectie. Hij is dirigent geweest van talloze koren, waaronder bijv. de "Urker Zangers". Nu is hij nog dirigent van het Gereformeerd Mannenkoor "Isselmond" uit Hasselt.

Hij is levenslang actief als producer en muziekregisseur bij studio Mirasound in Nijmegen.

Daarnaast schrijft en arrangeert hij veel muziekstukken, die vaak gebruikt worden voor opnames op cd en dvd. Zo schreef hij veel muziek voor het Westlands Mannenkoor en Edoza uit Sneek.

Voor de zanger Piet Baarsen uit Urk produceerde hij 2 cd's en 1 dvd met veelal eigen liederen en arrangementen.



Als je twaalf bent

Tekst: Willem L. Meijer
Muziek: Roelof Elsinga

melodie-
instrument

zang

piano
of
orgel

cello

9

kla-gen steen en been. Het kla-gen steen en been.

Em A D Em A D

17

heb je iets ge - kre - gen, dat al - tijd bij je is. Soms al - tijd bij

D Em A D Em A D

13

2. Soms val je zelf ook te - gen, soms plaagt je een ge - mis. Toch

D F#m Bm A D D G A

20

3. Er

E#

Dank U HEER dat wij mogen leven

Tekst* en muziek: Roelof Elsinga

24

is je iets ge - ge - ven, dat spreekt met zach - te stem. Het neu - riet: jij - le - ven

Gm Cm Bb Eb Eb Ab Bb Eb

melodie - instrument

zang

piano of orgel

1. Dank U HEER dat wij mo - gen le - ven, dat wij

D A G A D Em

27

als een kind van Hem. Er als een kind van Hem.

Fm Bb Eb Fm Bb Eb

6

blij Uw we - gen gaan. Voor de ou - ders aan ons ge -

D G A D D G

Zeg ken jij de verhalen

Tekst: Ina van der Welle
Muziek: Roelof Elsinga



melodie:
instrument

zang

piano
of
orgel

5

1. Zeg ken jij de verhalen die er in de Bijbel staan van

9

Mo - zes en A - ä - ron en van 't be - loof - de land.

© 2008 Proza Musica, Veenendaal
Los verkrijgbaar als nr. 80.050.016

61

62

Zeg ken jij die verhalen - Ina van der Welle / Roelof Elsinga

Zeg ken jij die verhalen - Ina van der Welle / Roelof Elsinga

2. Zeg ken jij de verhalen van het volk van Israël van koningen, profeten gezonden door Gods hand.
3. Zeg ken jij de verhalen van de Een'ge Zoon van God, Hij werd als mens geboren, geslagen en bespot.
4. God gaf ons die verhalen, gaf ze ons aan groot en klein het zijn Zijn eigen woorden waar wij heel blij mee zijn.

Intermezzo tussen vers 2 en 3

13

17

5. Hij wil dat al - len ho - ren hoe - veel Hij van ie - der houdt, Hij

63

21

wil een Va - der we - zen voor al - len jong en

64