

21. Daniël en de leeuwenkuil

Tekst en muziek: Bert Noteboom jr

Declamatie (Daniël 6: 7 en 8):

De vorsten kwamen met de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: O koning Darius, leef in eeuwigheid! Al de vorsten des rijks, de overheden en de stadhouders, de raadsheren en landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinarie te stellen, en een sterk gebod te maken, dat al wie in dertig dagen een verzoek zal doen van enigen god of mens, behalve van u, o koning! die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden.

1 $\text{♩} = 120$

Refrain: Da-ni-ël, bidt toch steeds weer, tot de God die keer op keer,

5 wijs-heid gaf in het le-ven spaar-de, Hij re-geert in he-mel en op

8 aar - de! In het huis van Da-ni-ël, werd to God ge - be - den.

© 2006 Proza Musica, Veenendaal
Aankleefnummer: 80.022.001

95 Leeu-wen lie-pen brul-lend rond, God sloot toen hun gro-te mond

129 Da - ni-ël sliep bij hen saam, hij ver-trouw-de op Zijn Naam.

Declamatie (Daniël 6: 24b - 25):
Toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, dewijl hij in zijn God geloofd had. Toen bracht de koning en zij brachten de mannen voor, die Daniël overtuid beschuldigd hadden, en zij wierpen hen in de kuil der leeuwen, hen, hun kinderen en hun vrouwen; en zij kwamen niet op de grond des kuils, of de leeuwen heersten over hen, zij vermoedden ook al hun beestgenoten.

137 ge - loofd zij God!

13 Vor-sten hoor-den dit al snel, lach-ten zeer te - ver-de

17 Zeiden tothem: Bidt niet meer, tot je Goden tot je Heer.

Declamatie (Daniël 6: 26):
Toen beval de koning, en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen, en de koning antwoordde en zeide tot Daniël: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u!

31 God was nu met Da-ni-ël, ook daar in de leeu-wen-kuil.