

16. Geef elkaar de ruimte

Tekst: Frits Deubel
Muziek: Bert Noteboom jr

1. Geef el - kaar de ruim - te met een breed ge - baar

Optionele 2e stem

Leef toch blij je le - vel voor en met el - kaar.

Kom naar uit je hok - je met een gul - le lach

en ga sa - men vie - ren el - ke nieu - we dag.

2. Geef elkaar de ruimte. Denk niet zo benauwd.
Laat de mensen voelen dat je van ze houdt
Als ze niet zo praten zoals jij misschien,
is het dan niet beter zoals zij het zien?
3. Geef elkaar de ruimte die jezelf graag wilt,
ook wanneer de ander iets van jou verschilt.
Schuif de wanden open van je eng bestaan
en er zullen uren voor je opengaan.