

# 13. Psalm 139

Tekst en muziek: Bert Noteboom jr

1. Niets is, o hoog - ste ma - je - stein

U on - be - kend, God van heer - lijk - heid.

Wan - neer U spreekt is het al een feit,

God vol van macht en ma - je - stein

2. U bent altijd héél dicht bij mij,  
al vlucht ik weg, U blijft bij mij.  
Wordt ik gevangen, U maakt mij vrij,  
U blijft altijd heel dicht bij mij.
3. Doe zie en ken mijn hart, o Heer,  
Ziet er iets in waar ik U niet meer eer?  
Sij liet er lirt, ja keer op keer.  
Doe graaf en ken mijn hart, o Heer.

Dirigeertip:  
- Let goed op de klemtoon