

## 10. Een kinderlijk geloof

Tekst: Frits Deubel  
Muziek: Bert Noteboom jr

1. Kin-der - lijk ge - lo - ven, geen ge - re - de-heer!

Werp het maar ver van je dae - ge - prak - ke - zeer.

Ner-gens meer de twij - fel: zou het wel zo zijn?

Maar slechts kind te blij - ven. Va - der groot, jij klein!

2. Kinderlijk geloven tegen alles in,  
geeft de hoop haar veerkracht en de liefde zin  
God in heel je leven als het middelpunt  
Minder aards verlangen en meer kruis dan munt.
3. Kinderlijk geloven met een blij gemoed,  
doe niet slechts de ander maar jezelf ook goed.  
't Is niet het geloof als met een wijze raad  
als je er naar handelt, geeft het resultaat!

Dirigeertip:

- Jeder woord op de eerste tel van de maat accentueren