

5. De sterren

Tekst: Frits Deubel
Muziek: Bert Noteboom jr

♩ = 45

1. Als ik ster - ren bij zie fonk - 'ren

rei - ne zil - vren schijn denk ik zo - vaak: zou daar -

bo - ven, zou daar - bo - ven nu de he - mel zijn?

2. Als ik 's avonds naar mijn bed ga,
zie, dan gaan die lichtjes aan.
Zouden zij soms héél stil wakend,
héél stil wakend aan de hemel staan?

3. Brengt de Vader voor Zijn kind'ren
zelfs zo'n grote Zegen aan,
dat Hij daag'lijks alle sterren,
alle sterren aan en uit doet gaan!

Dirigeertip:

- voor een mooie climax laatste couplet in G