

Dankt, dankt nu allen God

uit: Festgesang (Gutenberg cantate)

Felix Mendelssohn Bartholdy

tekst: Martin Rinckart | vertaling: Johannes Riemsens Sr | melodie: Johann Crüger | bewerking: Kees Proos
(oorspronkelijke tekst is een lofzang op de uitvinding van de boekdrukkunst)

TTBB

Nr. 60.161.001

1. Dankt, dankt nu al - len God met blij - de feest - ge - zan - gen
2. Hij, d' eeu - wig rij - ke God, wil ons reeds in dit le - ven
3. Lof, eer en prijs zij God door al - le scheps - len toe - gen.

Van Hem is 't heug' - lijk lot, het he - lict ons ont - van - gen.
zijn vreed' en heil - ge - not, is aan zijn kind' - ren ge - ven.
op zij - ne he - mel - troon aan bid - dend toe - ge - zon - gen.

Hij ziet in eus - tus ons al - tijd ge - na - dig aan,
Hij ons door zijn Geest ver - meer - d' ren licht en kracht,
de Va - der en de Zoon, die met de Heil - ge Geest,

en heeft ons dag aan dag met goed - heid o - ver - laan,
en ons uit al - le nood ver - los - sen door zijn macht,
Drie - e - nig God, steeds blijft, en im - mer is ge - weest!



© 2016 Proza Musica, Veenendaal.
Deze muziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel. Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op www.prozamusica.nl of mail naar info@prozamusica.nl voor extra exemplaren, Scan de QR-code voor een directe link naar het artikel op de website.