

Herinnering

Herinnering - Nathalie van de Zande / Roelof Elsinga

Diep weggestopt tussen gedachten
Ligt nog steeds die herinnering
Aan een zwart en grauw verleden
Vol angst en marteling
Maar wie houdt de herinnering levend
Als niemand die nog bij zich draagt
Wie zorgt dat het niet wordt vergeten
Dat de herinnering niet wordt weggejaagd
Elk jaar er aan denken
2 minuten, heeft dat zin?
Even stilstaan bij wat geweest is
Het is niet veel, maar een begin

In 2002 was Nathalie van de Zande één van de winnaars van de dichtwedstrijd "Dichter bij 4 me!", die elk jaar gehouden wordt onder jongeren van 14-19 jaar. De winnaars daarvan lezen hun gedicht voor tijdens de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam en tijdens herdenkingen in de voormalige kampen Westerbork, Amerstort en Vught.

Tekst: Nathalie van de Zande
Muziek voor mannenkoor, fluit of hobo, piano (evt. met cello/contrabas en percussie): Roelof Elsinga

Bestelnummer: 60.158.001

Fluit of hobo
Piano

© 2016 Proza Musica, Veenendaal, Nederland
Deze DEMO-muziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel.
Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op www.prozamusica.nl of mail naar info@prozamusica.nl voor extra exemplaren.

10

14

2

Herinnering - Nathalie van de Zande / Roelof Elsinga

Herinnering - Nathalie van de Zande / Roelof Elsinga

18

22

3

25

31

4

34

ten, heeft dat zin? E - ven stil - staan bij wat ge - weest

ten, heeft dat zin? E - ven stil - staan bij wat ge - weest

37

is is niet veel, maar een be - gin. Elk gin!

het is niet veel, maar een be - gin. Elk gin!