

Lied voor mijn Schepper

TTBB

Tekst en muziek: Gerrit Schinkel (*1969)

Lied voor mijn Schepper - Gerrit Schinkel

Nr. 60.157.001

Ik zing hier een lied voor mijn Schep-per, —
een lied ge - bo - ren uit mijn hart. —
Van ge - na - de ze schoon, — die daar
daal - de van de troon, — uit Zijn
woord daar blonk het le - ven van de Zoon. —

na 2e keer naar maat 37

© 2016 Proza Musica, Veenendaal.
Deze DEMO-muziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel.
Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op www.prozamusica.nl of mail naar info@prozamusica.nl voor extra exemplaren.

Als 'k denk aan wel - eer, — 't hoofd ga bui-gen; —
ik streed niet voor maar te-gen G —
Maar her - haal - de - we - er, — sprak die
de tot mij neer, — 't kon niet
lan - ger, 'k gaf mij o - ver aan de Heer. —

2

Lied voor mijn Schepper - Gerrit Schinkel

Ge - - - loof, — hoop — en lief - de —
sprak — door ge - na - de tot mij, —
Nu reis — ik mijn hoop, — naar die deu - re der
hoop — door lief - de ge - trok - ken te zijn, —
Om eens — uit dit dal, — na dit we - - reids ge -

3

Lied voor mijn Schepper - Gerrit Schinkel

- schal — door ont - fer - ming ver - e - nigd, zo rein —
ook — eens dit lied, — ach - ter — mijn ver -
Steeds langzamer
- driet — dan mag zin ge - om - dat Gij
't niet ge - - daan, — A - - - - men!

Toelichting op volgorde:
- Na maat 61 terug naar maat 1
- Zingen t/m maat 18
- Verder met maat 37
- Bij maat 53 verder naar maat 62

4