

Van U zijn alle dingen

TTBB

Nr. 60.134.001

Tekst: Jan de Liefde (1814-1869)

Melodie: Joh. Gijsbertus Bastiaans (1812-1875)

Bewerking: Meindert W. Kramer (1929-2008)

1. Van U zijn al - le din - gen, van U, o God en
4. Hoe kent Gij al mijn no - den, waar - in Gij trouw voor - zigt!
6. U zal ik eeu - wig e - ren, die eeuw' - ge goed - heid zijn

van U de ze - ge - nin - gen, o voor - der der ge - beënt!
Gij geeft geen steen voor bro - den, geen stam - voor vis - sen niet!
U blijf, o Heer der he - ren, ge - heel mijn hart ge - wijdt!

Uw liefd' en trouw be - zigen mijn wan - ke - len - de schreên,
Wie komt tot U ge - vlo - den, wie Gij geen hul - pe biedt?
Wat kan ik mi ont - be - ren, wan - neer Uw hand mij leidt,

en wat w'oit goeds ont - vin - gen, het is van U al - leen!
Gij laat de zon - daar no - den, nog eer hij tot u vliedt.
wat vu - ri - ger be - ge - ren dan U - we heer - lijk - heid!

© 2015 Proza Musica, Veenendaal.
Deze bladmuziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel.
Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op www.prozamusica.nl of mail naar info@prozamusica.nl voor extra exemplaren.