

# Zal ik ooit een parel vinden

TTBB

Tekst en melodie: Egon Zandelin  
Vertaling: E.J. Rempt  
Bewerking: Roelof Elsinga

Nr. 60.125.001



*c.f. 2e tenor*

1. Als ik kom in 's he-mels glo - rie, waar mij eeu - wig le - ve - richt,
2. Nog mil - joe - nen gaan ver - lo - ren in een duist' - re eeu - wig heid,
3. Hei - land, laat mij im - mer zon - daars wij - zen op Uw lich - tend' - nis,
4. Ik wil gaan, Gods lief - de dringt me, tot deez' aard' vol - end' en roep



zal ik ie - mand daar ont - mos - die ik hier tot Je - zus bracht?  
Ga ik hen de bood - schap brengen, wie in ziel door wordt be - vrijd?  
op dat ve - len uit het pas - ter ko - men in Uw eeu - wig huis.  
en daar wij - zen op de Hei - land, die elk redt van eeuw - ge dood.



Zal ik ooit een pa - rel vin - den in mijn kroon, zo won - der -  
Zal ik ooit een pa - rel vin - den in mijn kroon, zo won - der,



schon? Of zal 'k staan met le - ge han - den eens daar bo - ven voor Gods troon?  
won - der - schon? Of zal 'k staan met le - ge han - den eens daar bo - ven voor Gods troon?

© 2014 Proza Musica, Veenendaal.  
Deze bladmuziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel.  
Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op [www.prozamusica.nl](http://www.prozamusica.nl) of mail naar [info@prozamusica.nl](mailto:info@prozamusica.nl) voor extra exemplaren.