

# Jezus, leven van mijn leven

Mannenkoor TTBB

Nr. 60.047.001

Tekst: E.C. Homburg (1605-1681)  
Vertaling: E. Weisz (1830-1908)  
Melodie: W. Wesznitzer (1617-1685)  
Bewerking: Roelof Elsinga

Je - zus, le - ven van mijn le - ven, Je - zus, dood van mij - ne

dood, dui - zend, dui - zend maal, o Heer, zij U daar - voor dank en

eer! 1. Je - zus, le - ven van mijn le - ven, Je - zus, hebt ge - dra - gen las - te -  
ai - land, voor uw lij - den, voor uw

dood van mij - ne dood, die voor mij U hebt ge -  
rin - gen, spot en hoon, zijt ge - bon - den en ge -  
bitt' - re, ban - ge nood, voor uw hei - lig, bid - dend

# Jezus, leven van mijn leven - Roelof Elsinga

ge - ven, in de groot - ste zie - le - nood, op - dat  
sla - gen, Gij, des Va - ders ei - gen Zoon, om van  
strij - den, voor uw trouw tot in de dood, voor o

ik niet hoop' - loos ster - ven, maar de heer - lijk - heid zou  
schuld en eeu - wig lij - den mij ver loor - ne, te be -  
won - den, U ge - sla - gen voor het kruis door U ge -

er - ven, dui - zend, dui - zend maal, o Heer, zij U  
vrij - den,  
dra - gen

voor dank en eer! 2. Gij, o eer. Dank en eer!  
4. Dank, mijn