

De Herder der liefde

Mannenkoor TTBB

Tekst: Zuster M.A. Alt (1883-1962)
Melodie: Lied 502 uit Glorieklokken
Bewerking: Meindert W. Kramer

Nr. 60.014.001



1. De Her-der der lief - de zoekt 'ar-me lam, dat dwaal - de van 't pad der eee In
2. De Her-der der lief - de kent u - we naam, nee nim - mer ver - gat Hij u,
3. De Her-der der lief - de leidt u in 't licht, aan wa - te - ren diep en rein, Aan



8
bos en ra - vijn zoekt de trou - we Heer steeds nuch - ter, keer weer, keer weer
kind van Gods lief - de weer - sta Hem niet, ver - laat u, toch vin - den, nu,
gra - zi - ge wei - den vol heer - lijk - heid, he - mel - se zon - ne - schijn.



Refrein
8
Kom, kom, kom, kom, kom, kom
Kom uit hem - ker van 't on - der - en nood, Komt tot Mijn lief - de ein - de - loos groot.
Keer, keer, kom, kom, kom, kom, kom, kom



13
Keer weer tot Hem, die u be - mint. "Ik zocht u zo - lang, Mijn kind!"