

Psalms 62

Immers is mijn ziel stil tot God

D. van Luttkhuizen

Mannenkoor

Rubato

T1 en T2 *pp* Im - mers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

B1 en B2

Im - mers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

Im - mers is Hij mijn Rots - steen, mijn Heil, mijn hoog Ver - trek.

Im - mers is Hij mijn Rots - steen, mijn Heil, mijn hoog Ver - trek, ik zal niet gro - te - lijks wan - ke - len. *decrsc.* Ik zal niet gro - te - lijks wan - ke - len; ik zal niet gro - te - lijks wan - ke - len.

Im - mers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

cresc. Im - mers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

f Im - mers is Hij mijn Rots - steen, mijn Heil, mijn hoog Ver - trek.

Im - mers is Hij mijn Rots - steen, mijn Heil, mijn hoog Ver - trek, ik zal niet gro - te - lijks wan - ke - len, niet gro - te - lijks wan - ke - len, *ff* Hij

is mijn Rots - steen, mijn Heil, mijn hoog Ver - trek; Hij is mijn Rots - steen; mijn Heil, mijn hoog Ver - trek.

pp Im - mers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.

cresc. Im - mers is mijn ziel stil tot God; Stil tot God.