

# Psalm 124 (niet-ritmisch)

Mannenkoor TTBB

Nr. 50.124.001

Tekst: Joh. Eus. Voet

Melodie: Louis Bourgeois 1551

Muziek: Meindert Kramer

1. Dat Is - ra - el nu zeg - ge, blij van geest; In - dien de HEER, die ons  
2. Dan had - den zij ons le - ven - dig ver - nielt; Hun he - te toorn had ons  
3. Dan had geen mens naar on - ze klacht ge - hoord; Dan had een zwaai van ra - pen  
4. W'ont-kwa - men haast des vo - gel - van - gers net, De lo - ze strik lo - nes be -

is ge - weest, In - dien de HEER, die ons heeft in - ge - staan, Toen 's vij - ands heir  
wis ont - zield; Be - dol - ven in den ro - pe Jam - mer - vloed; Dan had een stroom,  
ons ver - smoord. Ge - loofd zij dies de HEER, die ons redt van 't graf, Die ons, schoon wreed  
derft ge - zet; De strik brak los, en wij zijn vrij ge - raakt. De HEER is ons

en aan val werd ge - vreesd, Niet had ge - red, wij wa - ren lang ver - gaan.  
die nei - hand te - gen - hield, Ons gans ver - smoord, had God het niet ver - hoed.  
ver - roegd van oord tot oord, Tot e - ne roof niet in hun tan - den gaf.  
die hulp op ons ge - bed; Die God, die aard' en he - mel heeft ge - maakt.