

## 24. Purperkleed en doornenkroon

Mattheüs 27:27-31

Melodie: Van allen Minschen affgewandt

Zetting: David de Jong

1. Sol - da - ten - spel is wreed en rauw.  
Kijk, hoe zij in 't ge - rechts - ge - bouw

Hoe zal ik het be - schrij - ven?  
de spot met Je - zus ge - ven.

Van Zijn kle - de - ren ont - daan, trekt men een

pur - per - kleed Hem aan. Een ko - ning - aan

den lij - - - - - ve.

- 2 Ik ben het die daar naakt moest staan! Tot heerlijkheid verkoren,  
trok ik het vod der zonde aan en heb Gods beeld verloren.  
Adams ontvaardheid is mijn erf: ik ben in schandelijk bederf ontvangen en geboren.
- 8 Als scepter geeft men hem een riet: "Gegroet, de koning!"  
De hult die men Jezus biedt is slechts een schijnvertoning.  
Men kniet - maar spuugt Hem in 't gelaat.  
Men buigt - maar grijpt het riet en slaat hem op het hoofd vol doornen.
- 3 Maar Christus, die rechtvaardig lijdt, draagt hier mijn schuld en schande.  
De mantel der rechtvaardigheid ontvang ik uit Zijn handen.  
En doet de oude schuld mij leed: ik schuil onder Zijn purperkleed, want dat verblijt mijn zonden.
- 7 Mijn hart, O mijn Verlosser looft, roept, Zijne vergegen daden.  
In plaats van vloek rust op mijn hoofd de kroon van Gods genade:  
nu reeks, verborgen in de tijd, ons zichtbaar in de eeuwigheid in hemel en op aarde.
- 11 Ik wil wat Gij mij hebt gedaan met liefde U vergelden.  
Ik wil de ere van Uw naam wijd om mij heen vermelden!  
Uw liefde is mijn hart tot wet.  
Leer mij gehoorzaamheid en zet mijn voeten in Uw sporen.

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)  
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950