

## 22. De roep om Jezus' kruisiging

Markus 15:6-14, Lukas 23:13-23

Melodie: Vater unser im Himmelreich  
Zetting: David de Jong

1. Als Je - zus bij Pi - la - tus komt, zeg

de Ro - mein: "Ik zie geen grond voor aan-klacht

of be - schu - d - ging. He - ro - des stem - de

met mij in." - God heeft de on-schuld lief en

Hij spreekt de recht - vaar - d'ge eer - lijk vrij.

- 4 De eis der overpriesters luidt:  
"Lever die Jezus aan ons uit!"  
't Volk, door zijn leiders opgestoot,  
het schreeuwt, ja krijst om Jezus' dood.  
Ja, hoog en laag roept met één stem:  
"Aan 't kruis met Hem!"  
Aan 't kruis met Hem!"
- 10 Dit schouwspel plaats ik in mijn hart:  
U, door een menigte benard;  
rondom U, in een wijde kring  
krijst alles om Uw kruisiging.  
Gij houdt U voor hun schreeuwen doof:  
dit sterkt mijn hart in het geloof.
- 11 Al klaagt Gods hoge wet mij aan,  
claimt Satan mij als onvredaan,  
schreeuwt het bozerf dat in mij is  
luidkeels om mijn verdoemenis,  
jehoon en laag veroordeelt mij,  
toch breekt Uw stille stem mij vrij.
- 12 Al roept het oordeel om mijn bloed,  
al trekt de afgrond aan mijn voet -  
't geschreeuwen dieht duisternis,  
't gekreun dat zonder uitzicht is  
behaest niet mijn gezegend oor,  
daar ik Uw zachte vrijspraak hoor.
- 13 Hem van aarde, zelfs het graf,  
roepen nu "vrede" over mij af.  
"Hel!" klinkt rondom mij, wijd en zijd  
zingt alles van "barmhartigheid".  
En mijn geloof, dat hoort en ziet,  
beaamt het met een jubellic!
- 14 Rondom U, in Uw heerlijkheid,  
zingt de verlost christenheid  
met alle eng'len om Uw troon  
een lofzang op de Mensenzoon.  
Mijn geest ontwaakt bij dat geluid  
en jubelt het voor Christus uit!

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)  
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950