

20. "Ik vind geen schuld in Hem"

Lukas 23:4-5, Markus 15:3-5

Melodie: Ein feste Burg ist unser Gott
Zetting: David de Jong

1. Zie-hier de zuiv'-re Mid-de - laar: Paas - of - fer

voor de zon - den. Een hui - gens oog heeft geen ge -

vaar, geen kwaad in Hem ge - von - den. Daar

klinkt Pi - la - tus' stem: "Ik vind geen schuld in Hem."

Gods knech-ten, des te meer be - las - te - ren hun

Heer, rich - ten Zijn eer te tron - ge.

- 2 Gehuld in lijdzaam zwijgen, staan Gods Knecht voor Zijn ontleders: zoals een lam zich scheren, en stom is voor zijn scheerders. Hier wordt door Zijn onschuld mijn kwade tranen opgeveuld. Dit zwijgen te gerichte brengt mijn schuld aan het licht: mijn tong die Hem bezeerde.
- 4 Nu wil ik Uw geliefde naam in 't openbaar belijden. Raak Gij mijn tong en lippen aan: ik wil ze U toewijden. Drukt mij het lijden neer, ik zwijg, bied geen verweer – stil hoor ik Jezus' stem: "Ik vind geen schuld in hem." Niets kan mij van U scheiden!

- 3 Hoe dilt wijs heb ik niet de eer van God en mens geschonden? Ik hoor mij 't zwijgen van mijn Heer, het schreeuwen van mijn zonden. Maar daar klinkt Jezus' stem: "Ik vind geen schuld in hem." Mijn holle, dwaze praat, geroddel en verraad zijn door Zijn bloed verslonden!

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950