

16. Judas' einde

Mattheüs 27:3-10

Melodie: Aus meines Herzens Grunde

Zetting: David de Jong

1. De der - tig zil - ver - lin - gen bin -

ken in Ju - das' hand. Aan sul - ke zil - vren

din - gen heeft hij zijn ziel ver - pand. Bloed -

geld is nu zijn deel. Hij heeft zijn Heer ver -

ra - den, met bloed-schuld zich be - la - den. Het

grijpt hem bij de keel.

- 2 In zijn grijpprage handen,
altijd op voordeel uit,
begint het geld te braden,
verschriemd vlees en huid.
Door wroeging overmand,
holt Judas naar de tempel,
Hij rent over de drempel,
het bloedgeld in zijn hand.
- 11 Mijn hart, laat u vertroosten
en richt uw liefde op God:
de schat die gij zult oogsten
vergaat door roest noch mot.
Leef vrij en onbezwaard,
wees dankbaar en tevreden:
God geeft genoeg voor 't heden,
veel meer houdt Hij bewaard.
- 8 Geldzucht maakt mensen slaven:
aan werts bezit verknocht,
heeft men geen Gods gaven
versmaad, zijn ziel verkocht.
Gij die u verre houdt
van Gods verborgen schatten:
straks, in de poel van smarten,
walgt gij van blinkend goud.
- 12 Laat mij geen kwaad verbergen
voor U, o Levensvorst,
niet als een zondaar sterven
die zelf zijn lasten torst.
Laat, als ik sterven moet,
geen wanhoop mij benauwen,
schenk mij een vast vertrouwen
op Uw onschuldig bloed.

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950