

## 15. De priesters staan vroeg op

Markus 15:1, Lukas 22:66-71

Melodie: Entlaubet ist der Walde  
Zetting: David de Jong



1. De Jood-se o-ver-pries- ters zijn zeer vroeg op-ge-



staan. Geen tijd valt te ver-lie-zen, tro-ces moet ver-der



gaan! Daar le-zen schrift-ge-leer-den aan-hol-len op een



draf om Hem t'e-li-mi-ne-ren



die Zelf de Schrif - - - - ten gaf.

- 4 De kind'ren dezer wereld  
zijn vaak vroeg opgestaan:  
zij branden van begeerte  
om snel hun slag te slaan.  
Maar dikwijls ziet men sluim'ren  
de kind'ren van het Rijk  
en in een valkuil tuim'len,  
voor alleman te kijk.
- 9 't Is tijd om te geloven,  
tijd voor godsaamheid –  
voor dat Gods Zoon van boven  
verschijnt in majesteit.  
Wat antwoord kan ik geven,  
als ik word aangeklaagd?  
Mijn Leidsman, richt mijn streven  
op dat wat U behaagt!
- 6 Ach, vele mensen dragen  
een onverdraaglijk juk:  
zij ijv'ren en zij jagen  
naar onbereikbaar geluk.  
Toch kunt ge een voorbeeld nemen  
aan hun voortvarendeheid,  
hun lust tot ondernemen  
hun offervaardigheid.
- 10 Aan U, Heer, wil ik denken  
in 't vroege ochtenduur,  
U mijn vertrouwen schenken,  
mijn jeugd, mijn kracht en vuur.  
Want Gij wilt voor mij zorgen,  
Gij denkt aan mij - altijd.  
Ja, nieuw is elke morgen  
Uw goedertierenheid.
- 7 Wees wakker, blijf niet slapen,  
doe 't d'lijken lid bekoord.  
Neem het gebed tot wapen,  
verdep't in Gods woord.  
Dat zal u uitzicht geven  
ende einder die niet wijkt:  
duurzaam, bestendig leven,  
geluk dat nooit bezwijkt.
- 11 Zeer vroeg, nog vóór het licht is,  
wordt Gij gevonnist, Heer.  
Dat nachtelijk gericht is  
mijn enige verweer.  
Vroeg, als de Dag gaat dagen,  
spreekt Uw herinnering:  
wat Gij hier hebt gedragen  
wordt mijn rechtvaardiging.

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)  
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950