

# 11. De verloochening door Petrus

Mattheüs 26:69-75, Lukas 22:54-62

Melodie: O Heer, u will ick prijsen  
Zetting: David de Jong

3. Pe - trus: de vlam - men spe -  
Een dienst - meid, één uit ve -

len hun spel op zijn ge - zicht.  
len, be - kijkt hem in 't net

licht: "Swam Gij niet met die pre - ker, met die ver -

lei - der mee?" En Pe - trus wordt on -

ze - - ker, zegt snel: "Ik niet. Wel - nee!"

- 4 In 't donker van de hof was hij nog vol heldenmoed. Maar alles wat zijn trots was ontglipt hem bij de gloed. Hij zou zijn leven geven! Eén blik van een slavine en, in het nauw gedreven, slikt hij zijn ja-woord in.
- 8 Weer laat de haan zich horen. Petrus, bij 't getuigen, denkt aan Jezus' woorden en slucht al voorhof uit. Hij laat zijn tranen vloeien. Bitter is zijn verdriet: zo, Meester in de boeien - en hij, die Hem verried!
- 5 De haan, die nu gewekt is, kraait voor de eerste maal. En Petrus, die ontdekt is, vlucht naar het voorportaal. Daar ziet hem iemand anders. Een schelle vrouw hem zegt tegen 't omstanders: "Die man was ook bij Hem!"
- 10 Snel is mijn vlees ontwapend, verslagen of gepaaid. Vaak houdt mijn geest zich slapend - geen haan die er naar kraait? Help mij om mij te trainen door waken en gebed: dan raak ik niet als Petrus bij Lucifer in 't net.
7. "Geen last uitvlucht baat je. Zeg mij wie je bent! Je die niet verraadt je, je Galilees accent." Men drijft hem in een hoek - en al hij geen uitweg ziet, gaat hij zichzelf vervloeken: "k Mag sterven! 'k Ken Hem niet!"
- 11 Help mij niet te vertrouwen op mijn betrouwbaarheid, mijn godsvrucht niet te bouwen op mijn vasthoudendheid. Want Gij zijt in mij machtig als ik mijn zwakheid ken. Uw kracht wordt in mij krachtig als ik aan 't kruis mij wen.

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)  
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950