

10. Het eerste verhoor

Johannes 18:12-14, 22-24

Melodie: "Kommt her zu mir," spricht Gottes Sohn
Zetting: David de Jong

1. Ik zie hoe men in blind-de haat mijn Hei-land

in de boei-en slaat. Die wak-ken heeft ge-

dra - gen en dood-ver - moei - den op - ge - beurd,

wordt Zelf van hot naar her ge-sleurd, be - le - digd

en ge - sla - - - - - gen.

- 2 Mijn Heer, ik ben mij wél bewust 8 Toen Adam deed wat God verbood,
wat ik verdiende: van Uw rust 8 kleurde de angst zijn wangen rood:
voor altijd uitgesloten, 8 schaaft de had hem b'vangen.
voorgoed te worden opgejaagd! 8 De dienaar van de priester slaat
Maar Gij, die al mijn zonden draagt, 8 Hem die mijn diepste schande draagt
hebt tot mijn rust besloten. 8 mijn schaamrood op Zijn wangen.
- 3 Om Uw gekweldheid en Uw smart 9 Heb dank, Heer, dat Gij in mijn hart
Heer, wil te gast zijn in mijn ha 9 rust vindend voor Uw voeten
rust vindend voor Uw voeten 9 de draden van mijn angst ontwart
Heiland, wees welkom in mijn huis: 9 A mij geneest van schande.
al komt Gij binnen met het 9 Verdrijf Gij in het jongst gericht
blij wil ik U begroeten. 9 de felle blos op mijn gezicht
met Uw gekwetste handen.
- 7 Ik deins terug en ik naar staat 7
mijn Meester hard in 't lijngelaaat. 7
Word ik in 't nieuw gedreven 7
en let ik op mijn heiland, dan 7
weet ik: hoe mijn onschuld kan 7
een waardig antwoord geven. 7

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950