

9. De vlucht van de discipelen

Mattheüs 26:56

Melodie: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

Zetting: David de Jong



1. De knecht-jes van het San-he - drin, zij kneev'-len



on-ze Hei - land. Zijn vrien-den, die hun Mees-ter



zien hun handen van de vij - and, zij



vluch-ten al-len van Hem weg, red - den hun ei-gen



le - ven. Zo staat ge - schre - ven: "De Her - der



wordt ge - knecht, de kudd' uit - ee - ge - dre - ven."

- 2 Zie hier waar vriendschap nog te duren is, als Gods hulp gaat ontbreken. Hoe vaak is niet een goede vriend, geen vriend-in-nood gebleken? Een ieder is zichzelf het naast: zodra men de gevaar begint te ondervinden, dan zal men inderhaast het eigen lichaam sparen.
- 6 Heiland, om mijnentwil zijt Gij vernederd en geslagen, opdat Gods goede eng'len mij op handen zouden dragen. Nu hoef ik in het laatst gericht Gods blik niet te ontwijken, aan schuld bezwijken - ik mag in 't vriend'lijk licht van Vaders ogen kijken.
- 5 Het lam tusschen Zijn slachters was een Eenling tusschen velen, omdat geen vriend bij machte was Zijn eenzaamheid te delen. Verlaten, van vriend en kind berooid, geen hulp meer kan verwachten, uit elks gedachten, Heer Jezus, laat mij nooit, nooit als een eenling achter!

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950