

8. Het uur van de duisternis

Lukas 22:52-53

Melodie: Harry van der Veen 1996

Zetting: David de Jong

1. De lei-ders van het volk van God
be - raam-den, tot hun scha - de,
te - gen hun ver - ning een com - plot
en slaan aan Hem de han - den.

© 2007-2014 Proza Musica, Veenendaal
Los verkrijgbaar als nr. 31.008.001

- 2 "Waarom komt gij Mij tegemoet om Mij te arresteren zoals men met een rover doet: met stokken en met speren?"
- 3 "Dagelijks heb Ik frank en vrij tot heel het volk gesproken in 't huis van God, maar toen hebt gij geen hand naar Me uitgestoken."
- 4 "Maar nu het nacht en duister is, nu durft ge wel uw slag slaan! Dit is het uur der duisternis: de boze kan zijn gang gaan."
- 6 Een Koning die om zondaars werft, door liefde wordt gedreven! Hij wil niet dat de zondaar sterft, maar zich bekeert en leve.
- 8 Hij zegt: "'t Is nu genade-tijd, tijd om u te bekeren, opdat uw ziel geen schade lijdt straks op de dag des Heeren!"
- 9 "Uw leven wordt misschien vannacht reeds van u weggenomen. Vlucht voor de duivel en zijn macht: dan doe Ik u ontkomen."
- 10 Mijn hart, ontwaak! Ontvlucht het kwaad: de zonden haal strikken. Kom zo, wanneer de Zon opgaat, haar glans mij niet verschrikken.
- 12 Wie zich verschuilen in de nacht: eens zal het licht hen vinden. Wanneer het komt, zal 't onverwacht de duisternis verslinden.
- 13 Gij machtigen van deze tijd, gij heersers en magnaten, bekeert u! Alles zijt gij kwijt, als God u heeft verlaten.
- 15 Wat in het donker werd verricht, voor ieders oog verborgen, baadt in het niets ontziende licht op die geduchte morgen.
- 19 Als gij omkoopbaar zijt geweest, staat gij met lege handen. Gij hebt geen losprijs voor uw geest, geen geld onder uw sponde.
- 20 Geef jij de mensen ergernis, blijf gij in hemel tergen: straks zal een dichte duisternis uw rang en stand verbergen.
- 22 O God, verlicht de overheid omwille van Uw kind'ren. Laat ieder die verdrukking lijdt bij haar bescherming vinden.
- *
25 De macht van 't duister drukte op U, op U lag angst en vrezten. Heb dank, Heer: daarom zal het nu voor mij nooit nacht meer wezen.

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950