

7. Malchus' oor

Mattheüs 26:51-54

Melodie: Von Gott will ich nicht lassen

Zetting: David de Jong

1. Zo - dra de vij-and toe - slaat, roept de dis-cip'-len

kring: "Heer, als Gij het ons toe - slaat, dan slaan wij er op

in!" één heeft zijn zwaard ge - pakt, waar-mee hij, dol en

driest, de knecht van de ho-ge - pries-ter het rech-ter-oor af - hakt.

© 2007-2014 Proza Musica, Veenendaal
Los verkrijgbaar als nr. 31.007.001

3 Wat zegt de Heer? "Verdwaasde,
die op geweld vertrouwt!
Het zwaard neemt hem te grazen
die het op wapens houdt."
Mens, wreek uzelf dan niet!
Laat God het oordeel spreken.
Laat Hem het onrecht wreken
die uw verdrukking ziet.

5 "Het past Mij niet te strijden,
nu God Mijn handen bond.
De beker van het lijden
zet Hij Mij aan de mond."
- Heer, waarom vrees ik dan
wat mij wordt ingeschonken?
Voor mij hebt Gij gedronken
het onderste uit de kan.

6 Liefde, die haat omziet,
Gij dronk de zuurste wijn.
Nu is voor mij de zoete
voor mij de bitterste wijn.
Heer, zet Ge een kleine kop
van wijn aan mijn lippen,
laat mij er niet aan nippen -
ge-roost drink ik het op.

7 O grote Hogepriester,
die voor mijn wraakzucht boet,
genees mij door Uw liefde
die kwaad vergeldt met goed.
Gijzelf hebt Malchus' oor
met zachte hand genezen.
Laat mij Uw leerling wezen:
Heer, open mijn gehoor!

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950