

3. Jezus' doodsstrijd in de hof

Mattheüs 26:39-44, Lukas 22:43-44

Melodie: Vater unser im Himmelreich
Zetting: David de Jong

1. Rust' -loos loopt Je - zus heen en weer.

Hij vindt geen steun, geen rust - punt meer,

geen vriend, geen God die bij Hem is,

geen plek - je waar Hij vei - lig is.

Zó vindt de zon - daar rust noch duur

in het on - blus - baar, eu - vig vuur.

- 2 De Heiland, die mijn onrust draagt,
wordt door mijn schulden opgejaagd.
Zijn tranen vloeien als een wel:
Hij dooft de vlammen van de hel!
Hier wordt Gods hete toorn gelust.
Hier komt mijn hart voor goed tot rust.
- 3 Toen de eerste mens opstond kwam,
trof God de aarde met de ban.
Hier knipt Gods liefste Mens, gewond,
als smeeking over de grond
en drekt de bodem met Zijn bloed.
Nu komt het met de aarde goed.
- 5 U loof ik met een dankbaar hart,
Christus, die zonde voor mij werd.
Mijn Heer, om Uw verzoenend werk
prijs ik U met Uw ganse kerk.
Uw angst, Uw diepste eenzaamheid
brengt ons gemeenschap - wereldwijd.

Tekst naar: Hallgrímur Pétursson (1614-1674)
Vrije vertaling: Johan Klein, geb. 1950