

Op, waakt op!

uit: Oratorium "Paulus" (op. 36) MWV A 14

Felix Mendelssohn Bartholdy

tekst en melodie: Philipp Nicolai | vertaling: C.B. Burger | bewerking: Kees Proos

SATB

Nr. 20.232.001

1. 'Op, waakt op!' zo klinkt het lui - - de,
 'Mid - der - nacht is aan - ge - bro - - ken, zij
 3. Laat ons U ter e - re zin - - gen met
 Paar - len zijn der poor - ten bo - - re - -

wil dat roe - pen lo - - be - dui - - den, gij
 u - we lam - pen tel - - ant - sto - - ken, gij
 al - len, die uw troon om - rin - - gen, één
 ne - der - da len den ho - - gen: het

to - ren - wach - ters van de tijd?
 ma - den, die de Heer ver - beidt?
 koor van mens' en eng - len - stem!
 he - mel - se Je - ru - za - lem,

Op, waakt op! - Felix Mendelssohn Bartholdy

Gij sla - pen - den, ont - waakt, de Brui - de
 Geen oog heeft ooit be - groot, geen hart heeft

gom ge - naakt! Hal - le lu - - ja, nu
 ooit ver - moed zulk een vrag - - de. Zo

op - - staan! Het feest breekt aan, gij
 jui - chen wij en roe - men blij de

moet Hem ij - lings te - gen - gaan.'
 glo - rie van uw heer - schap - pij!

ZICHTTEXEMPLAAR

ZICHTTEXEMPLAAR



© 2016 Proza Musica, Veenendaal. Deze bladmuziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempeltje. Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op www.prozamusica.nl of mail naar info@prozamusica.nl voor extra exemplaren. Scan de QR-code voor een directe link naar het artikel op de website.