

Ik wil mij gaan vertroosten

Driestemmig gemengd koor

Nr. 20.215.001

Tekst: 1539
Melodie: Oud-Nederlands lied
Bewerking: Roelof Elsinga (*1945)

Ik wil mij gaan vertroosten - Roelof Elsinga

1. Ik wil mij gaan ver-troos-ten in Je-su lij-den groot.
2. Mijn zuch-ten en mijn ker-men zie aan, ge-na-dig God!
3. De tijd heb ik ver-lo-ren, die Gij mij hebt ver-leend.

Al om mijn zon-dig le-ven ben ik met druk be-vaan,
ver-smaad te meen'-ger u-re, ik wil mij beet'-ren gaan.
Zeer traag ben ik tot deug-den, al heb ik goed ver-maan.

Al heeft 'ge-staan ten boos-ten, het mocht nog wor-den goed.
Ei-laas, wil mijns ont-fer-men, al heb ik uw ge-bod.
Naar U wild' ik niet ho-ren, in zon-den was 'k ver-steend.

Dat wil ik gaan be-ge-ven: o Je-su, zie mij aan!
Dit doet mijn her-te treu-ren: o Je-su, zie mij aan!
Oor-sprong der eeuw-gevreug-den, o Je-su, zie mij aan!