

Zal ik ooit een parel vinden

Vierstemmig gemengd koor

Tekst en melodie: Egon Zandelin
Vertaling: E.J. Rempt
Bewerking: Roelof Elsinga

Nr. 20.207.001

c.f. in alt

1. Als ik kom in 's he-mels glo - rie, waar mij eeu - wig le - ven wacht
2. Nog mil - joe - nen gaan ver - lo - ren in een duist' - re eeu - wigheid
3. Hei - land, laat mij im - mer zon - daars wij - zen op Uw lich - tend
4. Ik wil gaan, Gods lief - de dringt me, tot deez' aard' vol met en men



zal ik ie - mand daar ont - moe - ten die hier tot Je - zus bracht?
Ga ik hen de bood - schap brengen, die hun ziel door wordt be - vrijd?
op - dat ve - len uit het he - lig - heit ko - men in Uw eeu - wig huis.
en daar wij - zen op de He - land Die elk redt van eeuw - ge dood.



Zal ik ooit een pa - rel vin - den in mijn kroon, zo won - der -
Zal ik ooit een pa - rel vin - den in mijn kroon, zo won - der,



won - der - schoon? Of zal 'k staan met le - ge han - den eens daar - bo - ven voor Gods troon?
won - der - schoon? Of zal 'k staan met le - ge han - den eens daar - bo - ven voor Gods troon?

