

O, dat knagende 'Ja maar ..'

Nr. 20.039.001

Tekst: Arie J. Maasland
Zetting: Engelse Hymn
Bewerking: Kees Proza



1. O, dat kna-gen - de 'ja maar...' Raak ik ooit mijn vra - gen kwijt?
2. On - ge - sta - dig is mijn gang. Nu eens leer ik he - mel - waarts
3. E - ven voel ik mij ver - licht als ik aank - ik ke - Hem toch!
4. Zal ik zo ver - lo - ren gaan? - Hee - re, maak U zelf be - kend,
5. Leer mij rus - ten door de Geest op 'n grond - slag van Uw Woord.



Ik ge - be - ren - fe - laar, krijg ik ooit heils - ze - ker - heid?
vol van God - maar niet voor lang; veel - al ben ik al te aards.
Spoe - dig weer va - al - les dicht, re - ken ik op zelf - be - drog.
Tog - men - be - twist - baar aan dat U te ver - trou - wen bent.
Dan ge - lij - ik on - be - vreesd dat mijn hart U toe - be - hoort.

Tekst uit 'Maak mij als een kind' van Arie J. Maasland
© Tekst: Den Hertog B.V., Houten
© 2005 Proza Musica

Deze bladmuziek kan als DEMO afgedrukt zijn of is legaal aangeschaft. In dat laatste geval is zij voorzien van een rood stempel.
Zo niet, dan is deze muziek illegaal gekopieerd. Dat is wettelijk verboden. Kijk op www.prozam.nl of mail naar info@prozam.nl voor extra exemplaren.